

Reisverslag Scouting Sri Lanka, april 2013

Sri Lanka: land van de thee, een intrigerende cultuur en indrukwekkende natuur.

Collega's hier bij Xplore360° die het eerder bezochten waren lovend, en het begon stilaan te kriebelen om er ook eens ons licht te gaan opsteken. In april zijn mijn man en ik dus vertrokken op scouting trip naar Sri Lanka. We wisten wel dat het een mooi land ging zijn, maar wat we er konden verwachten was toch wel een

vraagteken. Maar wat zijn we blij dat we met dit prachtige land hebben mogen kennismaken... Na een vlekkeloze vlucht met Etihad Airways, kwamen we midden in de nacht aan in Colombo. Om die halve nacht wat beter te verteren, en uitgerust aan onze rondreis te beginnen zijn we gestart met 2 nachten in **Negombo**. Bij aankomst in de luchthaven stond Almeida, onze gids voor de ganse reis, ons op te wachten. Hij gaf me onmiddellijk een vertrouwd gevoel en dat is tijdens de reis alleen maar bevestigd geworden, wat een aangename mens! Na onze rustdag aan het strand van Negombo, zijn we vertrokken voor onze 10-daagse ontdekking van het land. Het is een druk programma geworden, maar het verveelde geen moment!



Onze eerste stop was de vismarkt van Negombo, wat voor dit vissersdorp ook de belangrijkste vorm van inkomsten is. In het dorpje zijn er nog wat overblijfselen uit de tijd van de Nederlandse en Portugese bezetting.

Na deze korte stop zijn we verder gereden in noordelijke richting, meer bepaald naar Anuradhapura. Onderweg vertelt onze gids honderduit over zijn land en zijn geschiedenis (en die is ingewikkeld met al hun koningen... eerlijk, na een paar dagen was ik het helemaal kwijt ☺).

Aangekomen in **Anuradhapura** gaan we eerst naar ons hotel, Palm Garden Village. Een van de weinige hotels in de regio. Blijkbaar kiezen de meeste reiziger voor een hotel in Habarana of Sigiriya en maken dan een daguitstap naar hier. Persoonlijk vind ik onze route interessanter... In de namiddag vertrokken we voor een bezoek aan de oude koningsstad Anuradhapura. Deze staat bekend om zijn goed bewaarde ruïnes van de oude Singalese beschaving. De oude hoofdstad staat vol met stoepa's (boeddhistische bouwwerken met relieken van een boeddhistische heilige), zoals de Ruwanweliseya stoepa en andere historische bouwwerken. Voor de boeddhisten is Anuradhapura een heilige stad. In deze stad werd na de introductie van het Boeddhisme in 246 v. chr. een



jonge boom geplant afkomstig van de boom waaronder Boeddha zijn verlichting heeft bereikt. Deze boom zou nu naar zeggen de oudste boom ter wereld zijn. Deze boom draagt de naam Bo en we hadden daar dus wel iets van verwacht, maar uiteindelijk is er maar 1 grote tak van de boom bewaard gebleven... Tijdens het betreden van de stoepa's dien je je schoenen af te doen en je schouders dienen bedekt te zijn. Op zich is dit geen probleem, behalve dat er rond de stoepa's natuurstenen liggen en die liggen een ganse dag in de blakende zon. Met als resultaat dat die stenen gloeiend heet zijn en dat wij met onze Westerse voeten daar niet lang op kunnen lopen. Het was meer een gehuppel dan een wandelen, met als gevolg een lachsalvo van de Singalezen...

Na deze eerste kennismaking met het boeddhisme (want er volgden nog wat tempels en stoepa's tijdens deze reis) keerden we terug naar het hotel voor een verfrissende duik in het zwembad.

De volgende morgen staat Almeida ons op tijd op te wachten aan de receptie van het hotel. Vandaag rijden we de Culturele Driehoek binnen met Habarana en Kandy als volgende highlights.

Onderweg houden we nog halt in **Aukana**, één van de indrukwekkendste Boeddhabeelden van Sri Lanka. Het beeld is 16 m hoog en gemaakt uit hard ganiet in de 5e eeuw. Het is één van de beste bewaarde beelden ter wereld. Een stop waard.



En opnieuw verteld Almeida honderduit over koningen in Sri Lanka (hier kan ik nog volgen...) en dat terwijl we onderweg zijn naar **Sigiriya Rots**. Vandaag is het uitzonderlijk warm en de temperatuur loopt op tot 42°C. Volgens de gids is het een uitzonderlijk warme aprilmaand, ook voor hen is het puffen. Maar hier staat ons wel een wandeling op 1200 treden te wachten. Als we toen nog niet gezwet hebben, dan zal het nu wel gebeuren... We maken de tocht met een lokale gids (Almeida kan deze tocht niet aan, hij is een paar jaar



geleden geopereerd aan zijn hart), maar ook deze man is heel aangenaam en vertelt dat het een lieve lust is. Het is wel een beetje puffen hoor... De geschiedenis van de rots is heel interessant en de vergezichten zijn

magnifiek.

Daarna rijden we verder naar Habarana, waar we de volgende 2 nachten zullen logeren. Het Chaaya Village is een aangenaam hotel, dat een zalige rust uitstraalt. De kamers zijn verdeeld in huisjes die verspreid liggen in een tuin.

De volgende dag staat een **Village Tour** op het programma. We staan hier een beetje sceptisch tegenover, want we hebben een hekel aan activiteiten opgezet voor de toeristen, de zogenaamde "tourist traps". Maar we geven het een kans en vertrekken te voet naar een plaats waar een ossenkar ons staat op te wachten. Met die kar, waarschijnlijk het oudste vervoersmiddel in Sri Lanka, rijden we een tijdje tussen de velden. Het is hier eigenlijk wel mooi... Alleen jammer dat de lokale gids niet zo goed Engels spreekt en dus niet veel kan vertellen. Gelukkig is Almeida mee en die vertelt dan wel wat meer. Na deze karrentocht stappen we over in een bootje voor de overzet naar een dorpje in de velden. Daar wacht ons een lokale vrouw op met een heerlijk tussendoortje. We krijgen een lekkere lokale thee aangeboden. Daarnaast maakt ze op haar open vuur een meelkoekje met kokos en paprika (pittig). Lekker!!! Daarna keren we terug naar het bootje en maken we een tocht op een meer, tussen de lotusbloemen. We eindigen de tour met een rit in een tuk tuk. Met 4 personen op de achterbank is wel wat krap, maar je ziet de lokalen hier constant zo rondrijden, dus dat moesten we ook eens meegemaakt hebben... Tegen de eerdere verwachtingen in: een leuke voormiddag. 's Avonds in het hotel geraken we aan de praat met een Engels koppel, die ook de Village Tour heeft gedaan, en die zijn laaiend enthousiast, waardoor we beslissen om het toch op te nemen in onze programma's...



Het is opnieuw heel warm vandaag en de volgende highlight is **Polonnaruwa**, een UNESCO World Heritage Site. Hier kun je de ruïnes bewonderen van het Royal Palace, het Gal Viharaya waar 3 schitterende Boedhabeelden te bezichtigen zijn. Buddha 'Upright' (staande), 'Sedentary' (biddend) en 'Recumbent' (liggend) geheel uit de rotsen gehouwen. Het is een groot domein, waardoor we telkens met de wagen worden rondgebracht. Een lokale gids gaat telkens mee voor de nodige uitleg. Het valt ons wel op dat er op veel site ook veel Singalezen op bedevaart zijn. Westerse toeristen hebben we tot nu toe nog niet heel veel gezien, het pure religieuze Sri Lanka...



Onderweg terug naar Habarana houden we halt aan een lokaal restaurantje en proberen we wat lokale gerechten uit. Dit is waar wij van houden, gewoon tussen de lokalen iets eten en de sfeer proeven...

Bij terugkomst aan het hotel stelt onze gids voor om een massage te nemen in een lokaal beautysalon. Wij zijn direct fan en gaan naar de beautyfarm. Het ziet er heel basic uit, maar we hadden niets anders verwacht. De eigenaar legt snel de mogelijkheden uit en vraagt ons ook of we de sauna willen gebruiken... Pardon, sauna, het is 40°C graden buiten, nee bedankt. ☺ We maken wel gebruik van een typische stoombak, ik kan het niet anders omschrijven. Na de massage leg je je in een houten kist met bladeren in, onder de kist is er vuur en die warmt de kist op (je ligt wel met hoofd erbuiten). Door de warmte gaan je poriën open en kan de olie beter inwerken. Nadien voelen we ons als herboren!

Vandaag verlaten we **Habarana** en gaan verder naar **Kandy**. Onderweg stoppen we aan **Dambulla Rock Temple**. Het is de meest indrukwekkende van Sri Lanka's cave temples. Het is een complex van maar liefst vijf grotten die zich uitstrekt

over 2000 vierkante meter waar alle muren en plafond beschilderd zijn, het is dan ook één van de grootste beschilderde oppervlaktes van de wereld. Het bevat zo'n 150 tekeningen van Boeddha, waarvan de



grootste dan nog eens in de rotsen is uitgehakt en zo'n 14 meter meet. Persoonlijk vind ik dit één van de mooiste plaatsen die we bezocht hebben. Ongelooflijk hoe alles zo mooi bewaard is gebleven. Dit mag je niet missen!

Onderweg naar Kandy zijn we nog gestopt aan een **Spice Garden**. Een beetje toeristisch, maar toch wel veel bijgeleerd. Vooral de kookles achteraf was super. We hebben hier de beste curry gegeten van ons leven. De kookles moet je er gewoon bijdoen!

Bij aankomst in het hotel Cinnamon Citadel in **Kandy** waren we enorm onder de indruk van het hotel. Wat een schitterende locatie aan de rivier en ook de inrichting is heel geslaagd. Het hotel is helemaal wit, wat een beetje lounge aanvoelt, maar toch blijft het heel aangenaam. Ook de keuken was hier heel goed. Na een paar uurtjes rust, zijn we teruggekeerd naar Kandy (het hotel ligt wat buiten het centrum) en zijn we naar een Puja optreden geweest. (Oei, ik had hier schrik van, want in China zijn we ooit naar een optreden geweest en dat was verschrikkelijk). Maar dit was wel de moeite, het was vooral dans en geen zang (gelukkig).

Daarna gingen we met z'n allen naar de **Temple of the Tooth**. Met z'n allen bedoel ik dus met de halve stad en dan nog wat Westerlingen er tussen. De Tempel is maar op bepaalde tijden van de dag geopend en de

Boeddhisten komen dan bidden, wat het nogal druk en hectisch maakt. Opnieuw was er een lokale gids die ons zou meenemen. En of hij ons meegenomen heeft. Hij sleurde ons gewoon mee tussen al het volk, want we hadden maar een beperkte tijd om alles te bezichtigen. Hij trok zich van niets aan en ging regelrecht vooruit (en wij maar volgen...). Zonder hem hadden we niet zoveel gezien, dat is een feit. Het is een zottekot, maar de sfeer die hier hangt is gewoon magisch. Je moet dit meegemaakt hebben.

Daarbij komt dan nog dat je het relikwie eigenlijk niet kan zien, het ligt in een zaaltje op de bovenste verdieping, waar je niet kan komen. Na deze overrompeling zijn we teruggekeerd naar het hotel voor een welverdiend en lekker avondmaal...

Vandaag staat onze dag in het teken van de olifant... We brengen een bezoek aan het **Pinnawala Elephant Orphanage**. De olifanten leven er in een bepaalde vrijheid, en ze worden er voorbereid op hun vrijlating. Wanneer de olifanten er klaar voor zijn,



worden ze opnieuw vrijgelaten in de wildparken. Maar toch krijg je hier een beetje een zoo gevoel. Het moment dat de olifanten naar de rivier gebracht worden, is dan weer overweldigend. We hebben hier schitterende foto's genomen... Pinnawala is een must tijdens een reis in Sri Lanka, maar ik kan me best voorstellen dat sommige mensen er een dubbel gevoel bij hebben.

In de namiddag zijn we nog gestopt aan **Royal botanical garden in Peradeniya**. Deze botanische tuin was origineel aangelegd door een Sinhala Koning en werd later door de Britten uitgebreid. Met zijn 147 acres biedt het een verbazingwekkend variëteit aan bomen, planten en bloemen. Overal in het park zie je jonge koppeltjes, die hier met elkaar afspreken. Bij het verlaten van het park hebben we gevoeld hoe druk het verkeer in Sri Lanka kan zijn. Tot nu toe hadden we nog geen verkeer gehad, want het was een verlofweek (Boeddhistisch Nieuwjaar). Maar hier in Kandy was het toch wel wat drukker. Aanschuiven, toeteren en er toch maar tussen proberen te geraken. Tuktuk's en auto's, de wet van de sterkste die telt...

Onze volgende halte is **Nuwara Eliya**. We zouden de rit naar de bergen en theeplantages niet met de wagen doen, maar met de trein. Dit leek me een super ervaring. Alleen hebben de treinen in Sri Lanka hetzelfde probleem als in België, op tijd komen lukt niet... We hebben uiteindelijk 2,5 uur gewacht op onze trein. Er zijn dus heel wat foto's van het station en de toekomstige andere treinen genomen. Eens op de trein waren we wat ontgoocheld over onze zitplaatsen. De gids had voor ons tickets gereserveerd in het departement met airco, zagezegd de beste plaatsen op de trein. Alleen jammer dat er vooraan een tv was met een film, waardoor je steeds afgeleid werd en niet naar buiten keek. De ramen waren ook niet zo groot en proper, waardoor foto's nemen niet makkelijk was. Er is nog een ander compartiment (Conservation Room), zonder airco, waar ik liever had gezeten. Je zit dan wel met de lokale reizigers, maar is het niet daarvoor dat je naar een ander land reist, om hun



gewoonten te ontdekken...? Na 3 uur treinen zijn we dan aangekomen aan het station van Nuwara. (gelukkig is er een host in het compartiment, die ons helpt het juiste station te vinden). Daar stond Almeida ons op te wachten met een busje van het hotel. De wegen in deze regio zijn wat minder goed en Almeida wou met zijn

eigen wagen deze weg niet nemen... (ja, onze gids reed de rondreis met zijn eigen wagen, waardoor hij dus voorzichtig reed en respect had voor de wagen...)

Hier hebben we spijt dat we niet meer tijd hadden. De volgende morgen moesten we al vroeg vertrekken voor de rit naar Yala National Park. Hier had ik gerust nog een dag of 2 kunnen doorbrengen (we zullen nog eens moeten terugkeren...). In Nuwara Eliya heb je verschillende hotels. Wij verbleven in het Saint Andrews hotel. Het is een hotel in Engelse stijl (zoals de ganse omgeving) en door de grote temperatuur verschillen is het wel aanpassen. In deze regio wordt het niet zo warm en was het maximum 20°C. Op zich niet koud, maar wel als je de week voordien 40° had. Het was dus heel grappig om een verwarming op de kamer te vinden, terwijl de week voordien de airco steeds volop draaide... 's Avonds gaan eten met een hemdje en pull... (ik begon al te denken dat ik te veel kleren mee had, maar zo zie je maar, die zijn dus toch van pas gekomen).

Een lange rit naar het zuiden en het **Yala Nationaal Park**, langs steeds veranderende landschappen waardoor de rit eerder begon te lijken op een sightseeing tour. En ook Almeida zorgde voor de nodige animatie... In de vroege namiddag zijn we aangekomen aan het Priyankara Hotel, een kleinschalig hotel aan een meer. Een snelle lunch en om 15h afspraak aan de receptie. Daar stond Almeida al klaar met een lokale jeep en chauffeur om het park te gaan verkennen. De ingangspoort Yala National Park ligt op een half uurtje rijden, dus genieten we eerst wat van de rijstvelden en de eerste "wilde" dieren op ons pad... Het is een open jeep en ik krijg zo een beetje het Afrika gevoel... We hebben 3 uur de tijd om olifanten en luipaarden te vinden, want dat is de missie van onze chauffeur/gids, die we na een uur al eagle eye noemen... Ongelooflijk wat die mannen kunnen terugvinden... We zien veel vogelsoorten, herten, buffels,... En na een tijd botsen we op een olifant en daarna nog op een moederolifant en kalf. We kunnen er heel dicht bij komen. (Ik begon al te panikeren, maar ja, ik ben dan ook een bangerik ☺). Onze gids wil zijn missie volbrengen en gaat koortschtig op zoek naar een luipaard. Het is ondertussen al 17h30 en om 18h dienen we het park te verlaten (anders krijgt de chauffeur een boete of wordt de toegang tot het park hem ontzegt en kan hij geen geld meer verdienen). In volle vaart neemt hij de weggetjes waar hij denkt dat de luipaarden zich kunnen verschuilen. Helaas, we hebben de luipaard niet mogen spotten... Het is natuurlijk een wildpark en geen zoo en dit hoort er nu eenmaal bij... Maar we hebben wel een schitterende namiddag gehad met onze 2 mannen. 's Avonds worden we nog uitgenodigd om een lokaal drankje te komen nuttigen met onze gidsen van die dag. (dit verhaal is niet voor publicatie vatbaar)



Vandaag start onze rustperiode van 2 dagen, we rijden verder langs de kust naar **Unawatuna Beach en Galle**. Ideale afsluiter van een schitterende reis in een verrassend land als Sri Lanka.

De laatste dag keren we terug richting Colombo, waar we nog een snelle citytour maken en waar we uiteindelijk eindigen op het terras van het Mount Lavinia Hotel. We hebben hier een dagkamer geboekt voordat we om middernacht opgehaald worden om naar de luchthaven te gaan. Dit gaat binnenkort veranderen, want er wordt aan een nieuwe autostrade gewerkt die vanaf het zuiden recht naar Colombo en de luchthaven gaat. De rit wordt daardoor aanzienlijk ingekort en kan je langer in je strandhotel blijven... Leuke vooruitzichten voor de komende bezoekers dus...

Kortom, ik kan een reis naar Sri Lanka alleen maar aanbevelen. Het is land is verrassend mooi, afwisselend en heel innemend. De lokale bevolking er vriendelijk. We voelden ons heel welkom.

Ik ben ervan overtuigd dat we hier nog terug zullen komen... (en dan combineren we het met de Malediven... ☺)



Tekst & foto's Vanessa Crevits – Wouter Hallaert.